

Kære alle familier i Hanstholm Naturvuggestue.

I oktober og november laver vi ikke en aktivitetskalender.

Plan for oktober og november: Vi skal have et par måneder, hvor vi skal være kreative og producere produkter, som vi skal sælge til jer til vores julemarked d.30.11. kl. 10.00 – 14.00. Vi starter processen til bedsteforældredagen d.4.11., som I kan se på invitationen der er sendt ud.

Vi skal selvfølgelig også ud på vores sædvanlige ture, og vi skal ud og lege. Vi vil planlægge lidt spontant afhængig af vejret og hvor langt vi er nået med produktionen. Vores nye gynger er snart ved at være klar til en prøvetur og vores nye Christianiacykel er ankommet. Vi indviede cyklen i efterårsferien, wau..... hvor er den bare dejlig at cykle på! Hvis nogle af jer har en ekstra intakt cykelhjelme som I vil af med, tager vi glad imod!



Sprog: Vi afslutter snart det tematiske sprogarbejde "Høst". Temaet "Jul" bliver omdrejningspunkt i de næste par måneder i sproglegestuerne for "Krabberne", mandag, tirsdag og fredag imellem kl. 8.15 og 9.00. Vi hænger rim og remser, sange og info på døren ind til vuggestuen, så I løbende kan følge med i hvad børnene gennemgår når de er til sproglegestue. Derved har I også bedre mulighed for at synge og rime/remse de samme ting derhjemme.



Praktisk: Vi vil bede jer om at tjekke tøjkasserne igennem nu, og sikre jer at sommertøjet er blevet skiftet ud med varmt tøj. Nu er det tid til varm hue, vanter, vinterstøvler, både regntøj, termotøj og flyverdragt. Det er vigtigt at jeres børn har praktisk fodtøj med som sidder perfekt på foden, det giver børnene den bedste tur.

Det er også tid til at gøre barnevognen vinterklar med ekstra tæppe, varmt tøj at sove i osv. I skal medbringe fluenet til barnevognen og der skal sættes et navnemærke i fluenettet og regnslag (hvis I har sådan et med).



Selvhjulpnehed: Vi har taget ekstra fokus på at træne selvhjulpnehed. Nedenunder får I et udpluk af min fortælling omkring selvhjulpnehed. I kan læse hele fortællingen på www.hawkantsboern.dk eller på opslagstavlen i vuggestuen.



Når børnene er kommet i den alder hvor de selv kan gå, får de selv lov til at kravle op af trappetigen til puslebordet og op ad stigen til deres barnevogn, når de skal ud og sove til middag. Det er godt for børnene at de får trænet deres motorik, og det er godt at de voksne ikke skal have flere løft en højest nødvendigt.



Når vi kommer hjem fra tur om formiddagen, skal vi hjem i vuggestuen og spise. Børnene øver sig i at trække af deres tøj og fodtøj, lægge det på plads i deres egen garderobe og vaske hænder, inden de kan komme ind til bordet. Det går godt, og nu er vi også skrupsultne!

På alle medarbejdernes vegne, venlig hilsen Lilli